

Nieuwsbrief november 2018

Jacob Musyoka overleden

Tot ons grote verdriet moeten we u, als trouwe achterban van Edukambani, berichten dat onze medewerker en vriend Jacob Musyoka na een kort ziekbed is overleden op 9 september jl.

Hij had leverkanker, maar dat werd pas duidelijk kort voor zijn overlijden. Sinds juni tobde hij met zijn gezondheid, maar uit zijn berichten bleek dat hij hoopte snel weer hersteld te zijn. Het proces is zo snel verlopen, dat hij niet in de gelegenheid is geweest om zijn werk zorgvuldig over te dragen. Gelukkig kon zijn gezin de laatste dagen bij hem zijn in Nairobi in het ziekenhuis.

Zijn overlijden brengt een golf van verdriet voor zijn vrouw en kinderen in de eerste plaats, maar ook voor alle jongeren die hij begeleidde met zijn liefde en wijsheid. Voor Greet Rietkerk was hij als een zoon. Deze nieuwsbrief zal in het teken staan van Jacob's leven en sterven en hoe de draad van het werk weer opgepakt kan worden.

DAILY NATION | Wednesday, September 19, 2018

Gone Too Soon

It is with humble acceptance of God's will that we announce the demise of Jacob Mwendwa Musyoka which occurred on Friday 07/09/2018. He worked under AIC Ministries and as a Director of the GANSPRO PROJECT.

He was the son of the late Musyoka Mbiti and Monica Kiluti Musyoka, beloved husband of Grace Kathini, father of Eunice Mueni, Benjamin Wambua, Titus Mulinge, and Joseph Mumo, Father in-law of Erick Kithome Githinji. Brother of Muthengi and Mwendakau Musyoka. He was the Grandson of the Late Ex-Chief Mbiti Nzau.

Family and friends are meeting daily at Garden Square Nairobi, Mwingi Parkside Hotel and at his home at Gai. Therefore there shall be a mini harambee at Garden Square Nairobi on Thursday 20/09/2018 as from 6.00pm.

The cottage leaves Nairobi West Hospital on 22/09/2018 at 6.00am for burial at Mutingwa village, Gai Location, Kyuso Ward in Kitui County.



Jacob Mwendwa Musyoka
Sunrise: 1968 - Sunset: 2018

Eric Muringu, oud student, over Jacob:

'Het is moeilijk om te begrijpen dat de dood kwam voor iemand die zoveel mensen hielp. De meesten van ons zouden gewild hebben dat hij op een mooie manier oud geworden zou zijn. Hij maakte ons er steeds van bewust hoeveel goeds we kunnen doen in de maatschappij. Voor mij persoonlijk was hij niet alleen iemand die mijn schoolgeld betaalde op de middelbare school en bij mijn beroepsopleiding, maar iemand tegen wie ik opzag en bewonderde. Laten we bij het ontvangen van dit verdrietige nieuws reflecteren op hoe hij onze levens persoonlijk aangeeraakt heeft.'



En anderen:

'...It is hard to believe our dad is no more...'

'...loving, caring, a very good counselor...'

'...he made sure every one is comfortable in school and colleges, sincerely we have lost an important person...'

'...He was a good daddy to all of us, ensuring that we get best education to help our community. I am really saddened...'

'...he shaped my future, and where I am today...'

'...I know his death has broken the hearts of many. But we just accept the will of God. ...'

In memoriam Jacob Mwendwa Musyoka

maart 1966 – september 2018

Jacob Mwendwa Musyoka (1966–2018) was getrouwd met Grace en (schoon-)vader van Eunice & Erick, Wambua, Mulinge en Mumo. Hij was bijna opa van zijn kleinzoon Promise (!) Mumo Erick, zoon van Mueni & Erick, die geboren is op 14 oktober jl.



Jacob heeft alleen het basisonderwijs doorlopen. In 1981, als 17-jarige jongen, nog in korte broek, heel actief in de kerk, solliciteerde hij bij Greet Rietkerk voor de baan van boekhouder in de pas gebouwde kliniek Tei Wa Yesu. Hij had grote liefde voor de Heer, en was trouw en betrouwbaar in zijn werk en in de omgang met mensen. Hij was een geschenk van God. Later kreeg hij de kans om in Litein in een groot ziekenhuis van de African Inland Church ervaring op te doen en cursussen te volgen. Hij werd aangesteld voor de financiële supervisie van kleine plattelandskliniekjes van de AIC door heel Kenia.

Toen Greet pensioneerde in 2002 heeft ze Jacob's advies gevraagd over hoe ze fondsen uit Neder-

land in de toekomst konden besteden. Zonder twijfels antwoordde hij: het zou goed zijn een fonds te hebben om getalenteerde jonge mensen een opleiding te geven. Jacob werd de grondlegger van N.G.O. Ganspro (Gai Needy Students Project) in Kenia, in nauwe samenwerking met Edukambani in Nederland, voorheen het Zending's Thuisfront Holland. Naast zijn AIC-werk in de kliniekjes was hij directeur van Ganspro. Hij was een vaderlijke adviseur voor veel jonge mensen in Ukambani. Hij was er voor hen als ze hem nodig hadden voor moeiten thuis, moeite met studie, maar ook bij feestelijke momenten zoals diplomering of zelfs huwelijken. Hij was een oprechte vriend voor ieder van ons die met hem gewerkt heeft. Hij wordt gemist, in Kenia en in Nederland. Mogen we zijn voorbeeld volgen, de Here danken voor zijn leven, en bidden voor zijn vrouw Grace, zijn kinderen en vrienden die zijn achtergebleven om de wil van onze Heer te volgen.



*Don't grieve for me now, I'm free
I'm following the path God laid for me.
I took His hand when I heard Him call.
I turned around and left it all.
I could not stay another day,
To laugh, to love, to work or play.
Lift up your hearts, and sing with me.
God wanted me now.
He set me free.*

De kinderen, begeleid door twee familieleden herdenken hun vader.

Viering van leven

Op zaterdag 22 september is Jacob begraven bij zijn eigen huis in Gai. Vooraf was er een groots opgezette, urenlange ceremonie, de viering van zijn leven. Jacobs grondgebied was voor een deel compleet kaal gemaakt om de naar schatting meer dan 800 mensen te kunnen ontvangen. Tenten tegen de zon, stoelen, drinkwater, toiletten, parkeerplaatsen, alles was geregeld. Bij aankomst kreeg ieder eerst een warme maaltijd, klaargemaakt op houtvuurtjes. Respect voor de koks!

Jacobs gezin en familie werden omringt door veel Ganspro studenten en hun bestuur, een vertegenwoordiging van het Edukambani bestuur (Dieke, Govert, Betty), chiefs uit omliggende dorpen, de burgemeester van Mwingi, politici, pastor Jonah. Iedere delegatie sprak woorden van herdenking en legde een krans op de kist. Detail: steeds werd dezelfde krans gelegd. Daarna werd Jacob begraven in het zorgvuldig vormgegeven graf vlak bij zijn huis.



Ganspro-studenten herdenken Jacob rond zijn baar, in een T-shirt dat op hun eigen initiatief en kosten voor de gelegenheid gedrukt was.

Studenten planten drie mango-bomen als teken van hoop

Tijdens de viering hebben studenten van Ganspro op het land van Jacob drie mangobomen geplant, één door de jongens, één door de meiden, één door het bestuur. Ze staan symbool voor hoop en vrucht dragen. Investeren in Ganspro-studenten draagt vrucht.



Geboren

Promise Mumo Erick

zoon van Eunice en Erick
kleinzoon van Jacob en Grace

Mwingi, 14-10-2018



Eunice Mueni en Grace, nu moeder en oma

Het werk gaat door: Mwethya - we doen het samen



De besturen van Ganspro, Alumni en Edukambani in crisis-overleg

Voor het Ganspro-bestuur was de grote vraag: hoe verder, nu Jacob zijn werk niet heeft kunnen overdragen? Hij wist alles.

In een overleg na de begrafenis, in de kliniek Tei wa Yesu, is een plan van aanpak opgesteld. Een nieuwe verstandhouding en afhankelijkheid werd voelbaar tussen de oudere, ervaren bestuursleden en de jonge, energieke, getalenteerde jongeren. Kostbaar!

Ook moet gezegd worden dat de nieuwe directeur van de AIC in Nairobi, Jacob Kimote, Ganspro een warm hart toedraagt en medewerking geeft. Hij kende Jacob persoonlijk, Jacob was in dienst van de AIC. Hij heeft hem verschillende malen opgezocht in het ziekenhuis. De AIC heeft mede zorg gedragen voor de afhandeling van financiële zaken rond het overlijden en voortgang van de lopende opleidingen.

Rond de jaarwisseling zal opnieuw een delegatie van het bestuur in Kenia vergaderen met het nieuw samengestelde Ganspro-bestuur. Dan komen ook alle studenten samen bij de start van het schooljaar. *Wilt u God danken voor de mooie samenwerking van besturen en bidden om liefdevol en sterk leiderschap en eensgezindheid onder studenten!* We vertrouwen dat het Zijn werk is wat doorgaat, ook in Ukambani, Kenia.

Afscheid Greet Rietkerk van het bestuur: 'Het was Gods werk wat ik deed.'

Tijdens een gezellig afscheidsdiner zijn goede herinneringen gedeeld en warme woorden van waardering gesproken. Ook Eileen Hicks en Corrie van Galen waren er. Greet werkte met hen jarenlang samen in Kenia. We zijn God dankbaar voor wat Greet heeft kunnen betekenen als zendingsarts en daarna als medebestuurder van Edukambani met haar inzicht en vanuit haar ervaring met de Keniaanse mensen en cultuur.



Inspirerende senioren: Greet Rietkerk, Eileen Hicks, Corrie van Galen

Van de penningmeester

Er is bij de achterblijvers in Kenia veel motivatie om het project na het ontvallen van Jacob op een goede manier voort te zetten. Vanuit de alumni groep, degenen die al afgestudeerd zijn, hebben twee bestuursleden het bestuur van Ganspro aangevuld.

De bevoegdheden om betalingen te kunnen doen, zijn gewijzigd. Iedere uitgaande betaling wordt door twee bestuursleden voor akkoord getekend. Het gaat dan met name om het betalen van schoolgelden en collegegelden voor de studenten in de vorm van cheques op naam van de opleider.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het werk door kan gaan. Om vinger aan de pols te houden en voor verdere overdracht is het de bedoeling om met een delegatie van het Edukambani bestuur in december naar Kenia te gaan. Dat is het moment dat er weer nieuwe studenten worden gekozen en er voor een nieuwe periode schoolgeld en collegegeld betaald zal worden.

Mogen wij blijven rekenen op uw support?

Marcel Groenendijk, penningmeester@edukambani.nl

Privacy wetgeving:

Edukambani gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens van donateurs, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018 ons verplicht.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, zoals het registreren en afhandelen van giften en het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor geeft u als donateur automatisch toestemming. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.