

Talent komt tot bloei

Purity Syombua Kitivui kon door ondersteuning van Edukambani naar de middelbare school en de universiteit. Nu is ze leraar en wil ze kinderen helpen om verder te komen. Ze vertelt haar verhaal.



Mijn naam is Purity Syombua Kitivui. Ik ben de jongste in een gezin met negen kinderen. Mijn vader was en is boer, hij verbouwt eten dat we zelf opeten, niet voor de verkoop. Het was nauwelijks genoeg voor ons eigen gezin. Mijn moeder is overleden aan kanker toen ik in de eerste klas zat.

Ik ging naar school in het dorp, drie kilometer van waar we wonen. Mijn belangrijkste motivatie hiervoor kwam van mijn leraren, die me er steeds aan herinnerden: jij redt het wel.

Mijn oudere zusjes trouwden tussen hun twaalfde en hun achttiende, vanwege de extreme armoede. In de laatste klas van de lagere school deed ik het heel goed, en kreeg ik een beurs van Ganspro (NGO in Kenia, zusterorganisatie van Edukambani). Ik was er zo blij mee, het was ongelooflijk en een droom die uitkwam!

Ik ging naar St. Angela's middelbare meisjesschool, waar ik ook goede resultaten haalde. Daarna werd ik toegelaten aan de Universiteit van Embu. Ik deed een Bachelor in Onderwijs, om precies te zijn om leraar Engels en Literatuur te worden. Mijn grootste motivator was mijn leraar Engels. Hij maakte dat ik echt van het vak ging houden.

Ik ben nu zelf leraar, alleen nog niet in dienst van de overheid, wat een stabielere baan zou zijn. Ik zou graag verder willen studeren, en wat nog belangrijker is, kinderen helpen om verder te komen in het leven, net zoals ik zelf geholpen ben.



Ik ben dankbaar voor het werk van Ganspro en de donateurs, zij hebben me de kans gegeven. Moge God Ganspro zegenen, zodat zij door kunnen gaan met de levens van kansarme jongens en meisjes in Ukambani aan te raken.



Ook jij kunt Keniaans talent tot bloei laten komen.

Bid voor het werk in Kenia en maak je gift over op bankrekeningnummer
NL90 INGB 0003 1864 02
t.n.v. Edukambani



Meer informatie: www.edukambani.nl